

Communio

LIBERALKATOLSK KYRKOTIDNING NR 2 2019 ÅRG 51



Honom och dig, o allsmäktige Fader, i den Helige Andes
enhet, tillkommer ära och härlighet i evigheters evighet.



Biskopens spalt

Sommaren står för dörren och bakom oss har vi lämnat våren och dess stora kristna helger, Påsk, Kristi Himmelfärd och Pingst. Sommaren står för dörren.

Under våren går vi, som bor på den norra sidan om ekvatorn, från mörker till ljus, naturen vaknar upp från sin vintersömn och allting växer. Vi har förmånen att kunna få uppleva parallellerna i naturens uppvaknande, i Kristi uppståndelse och i människans uppvaknande. Precis som det berättas om hur lärjungarna "vaknade upp" i texterna för söndagarna efter påsk och om hur den Helige Ande uppväckte eller upplyste alla som närvarade vid pingstens under. Genom detta kan vi ana Guds storhet som Trefaldig men ändå En.

Trots att de flesta församlingar i princip har sommarstängt har inte kyrkan stängt. I Skt Mikael, Stockholm kan du delta i gudstjänst som vanligt varje söndag. Sommar innebär bl.a. biskopsvigning i Köpenhamn, båttur i Sankta Anna skärgård för att fira Sakramental Välsignelse-andakt på Capella Ecumenica. Ytterligare lite senare samfundets årsmöte på Mikaeli-söndagen i Stockholm.

På annan plats i Communio hittar du en predikan jag höll 2:a söndagen efter Trefaldighet 2005. Hoppas att den och andra artiklar i tidskrifter ska ge er en givande sommarläsning.

Jag vill önska er alla en riktigt skön sommar med sol, bad och många sköna meditationsstunder.

+Sten-Bertil

KALLELSE

till Samfundets årsmöte 2019:

Samfundet Liberala Katolska kyrkan i Sverige håller sitt ordinarie årsmöte söndagen den 29 september 2019 kl. 13.00 i S:t Mikael's och Alla Änglars Kyrka, Flottbrovägen 5, Stora Essingen, Stockholm.

Motioner till årsmötet från församlingar och enskilda medlemmar skall vara Samfundets LKK styrelse, Flottbrovägen 6, 112 64 Stockholm, tillhanda senast den 23 augusti 2019.

Namn på ombud, för församlingar och klerikala synoden, med adressuppgift ska vara Samfundets LKK styrelse, Flottbrovägen 5, 112 64 Stockholm, tillhanda senast den 23 augusti 2019.

Till årsmötet kallas församlingarnas valda ombud, men alla intresserade är välkomna att delta i Mikaelidagens mässa kl. 11:00 och årsmötet. Efter årsmötet går vi tillsammans ut och äter en bit mat.

Mer utförligt program för Mikaelihelgen kommer att finnas tillgänglig i församlingarna och på LKK:s hemsida på internet.

Styrelsen

Tillit och förtröstan

Forts från sid 8

Om jag inte visste att Gud kompletterar och fulländar, skulle jag aldrig våga tjäna i koret. Aldrig möta en medmänniska. Aldrig klara en enda dag i mitt liv. Han är med mig överallt, som t.ex. idag när jag vårstädar hela bostaden och egentligen varken vill eller orkar... men det blir gjort, tack vare Honom.

Vilka böcker skulle du ta med dig till en öde ö?

Å, en sak till: Gud är Nåd (som betyder "överflöd"), vilket betyder att Han säkert tillåter att jag också tar med mig en fjärde bok till ön. Och i så fall får det bli scout-handboken... vi är ju trots allt kroppsliga, och lever inte av ande allena.

Sr. Carina Carlström

LiberalaKatolska Kyrkans ursprung

se vår hemsida www.lkk.se.

"Klicka" på **Om oss**

Förutom "Kyrkans ursprung" hittar du också "Kyrkans historik, Internationellt" och "Kyrkans historik, Sverige" mm.

TILLIT OCH FÖRTRÖSTAN

I ett par dagar nu har jag grunnat på en gammal klassiker, ni vet den där "vilka tre saker skulle du ta med dig till en öde ö?"-leken. Den här gången funderar jag på böcker som jag inte vill vara utan ens efter ett skeppsbrott. Eller kanske just därför att jag just drabbats av ett sådant och hamnat på en ö utan civilisation.

Mitt första val är ingen överraskning: *Bibeln*. På plats två och tre kommer verk av *Wilfrid Stinissen*, salig i åminnelse, som var karmelitmunk och som jag brukade samtala med när jag besökte nunnorna i Glumslöv (han var deras biktfather, så han besökte dem varje söndag). Den ena boken heter "*Göm dig vid bäcken Kerit*" och är ett slags samlade råd till Karmels noviser... oundgänglig för mig, som ständigt försöker fördjupa mitt böneliv och har den karmelska traditionen som ledlyd. Den andra är "*Den enkla vägen till helighet*", som handlar om ett av mina skyddshelgon: St. Therese av Jesusbarnet och det Heliga Anletet (också känd som Therese av Lisieux).

Det är i hennes "lilla väg" jag har hittat min stora förtröstan - den som hindrar mig från att helt ge upp kampen att nå Guds famn. Therese lär ut att vi inte skall sträva efter att bli stora utan tvärtom små (så små att Han måste bära oss), att vi aldrig skall ge upp hur mycket vi än misslyckas, och att Gud älskar oss så oändligen mycket att han när han ser vår ynklighet möter oss på vägen i stället för att vänta på att vi skall komma till Honom. Nota bene, Therese menar absolut inte att vi kan slå oss till ro och ljumt utgå ifrån att "det ordnar sig" med vår relation med Gud - tvärtom skall vi "plocka upp en nål från golvet" för Hans skull och alltid lägga stor vikt även vid de små till synes meningslösa sakerna... för vi vet faktiskt inte förrän efteråt vilka som var de stora och de små sakerna! Den saken avgör nämligen Gud, inte vi.

Det riktigt stora i den "lilla vägen" är tillit och förtröstan. Att det inte handlar om att lyckas, utan om att aldrig sluta försöka. Och att aldrig någonsin ge upp för att vi tror oss

vara värdelösa. Hon är själv det bästa exemplet: liten och klen, överkänslig för hårda ord, egentligen inte alls lämpad för det hårda klosterlivet eftersom hon ständigt somnade under bönestunderna men på natten låg vaken och frös för att det var kallt i rummet. Men hon tappade aldrig modet, gav aldrig upp och slog sig till ro med att "jag är som jag är"... och se på henne nu! Trots en total brist på det mod och den ambition man tror att helgon besitter, och ett mycket kort liv dolt i ett litet undanskymt kloster (hon dog i TBC vid 24 års ålder) blev hon ett stort helgon! Faktiskt ett av de allra största! Hon är t.o.m. proklamerad "kyrkolärare", vilket betyder att alla katoliker i hela världen uppmanas att följa hennes "lilla väg". Allt detta för att hon aldrig slutade känna tillit till Guds eviga kärlek.

Det är i den här andan jag lever dagligen och stundligen. I mig själv är jag ingenting, mest ett paket brister och ynkligheter, och utåt sett lyckas jag inte åstadkomma någonting av värde...

Forts. sid 8

Helgutflykt med Sakramental Välsignelseandakt på Capella Ecumenica, söndag 7 juli 2019

Varje år håller LKK en gudstjänst i kapellet på Västra Gärsholmen, en liten ö i S:t Anna skärgård.

Kapellet är kopia av en medeltida församlingskyrka och byggdes på 50-talet av en eldsjäl med ekumeniska visioner.

Vi träffas sedvanligt i Söderköping lördag 6/7 kl 17.00. På söndagen avgår båt från Kungshällsudden kl. 10.00 och 10.30. Båtresan T o. R kostar 70:-.

Upplysningar:

Krister Fast 070-677 99 82

Bp Sten-Bertil 070-536 65 37



SÖNDAGSSKOLAN

inom Liberala Katolska Kyrkan. (Publ. även på LKK:s Facebooksida av Fr. Göran Werin)

Flera generationers barn och tonåringar som nu uppnått medelåldern, har kanske inte fått lära känna Jesus och Kristus och det är min ödmjuka tanke bakom denna söndagsskola.

Syftet är alltså att beskriva kyrkans olika delar som du möter vid ett sporadiskt besök eller om du gått vilse.

Frågorna och ämnena ansluter till Liberala Katolska Kyrkan och vårt kyrkoår som i vissa delar skiljer sig från andra kyrkor och samfund.

Forts. från nr 1, 2019

Cirkel 31

- Spelar musiken och sången någon särskild roll i kyrkans gudstjänstliv?

Musiken är mycket mer än bara ett förskönande av gudstjänsten. Dess kvalitet bidrar och höjer gudstjänstens kvalitet, eftersom den påverkar människans högre och innersta förmågor.

Orgeln, som är ett "blåsinstrument", lånar sig alldeles förträffligt till detta ändamål och vår grundare biskop Wedgwood var en kunnig, entusiastisk och engagerad orgelspelare som bidrog till våra psalmer och gudstjänstliv.

För över 60 år sedan sammanställdes vår första svenska psalmbok. Den innehöll psalmer, hämtade från olika kyrkors psalm- och sångskatt. En del var översatta från LKK's internationella hymnbok. Genom åren har flera av dem blivit omistliga och ofta sjungna.

Vår egen psalmbok (1995) används tillsammans med den ekumeniska psalmboken som vi delar med kristna kyrkor och samfund i Sverige.

Där ingår också våra liturgiska psalmer och gradualer, som ingår i kyrkans liturgi.

Cirkel 32

- Del 2 av Varför firar vi Sofia i LKK (se cirkel 30).

Nu ska vi inte se Sofia som en person utan snarare som en personifierad feminin dimension av Gud. "Sofia (Visdom) når från ena änden av världen till den andra; mäktigt och mildt ordnar den allt" säger Visdomsboken av Salomos vishet.

Den har en feminin anstrykning. "Hon är invigd i mysterierna om Guds kunskap - vem är skickligare än hon? Hennes hårda arbete är

dygder. Hon lär ut måttfullhet och klokhet, rättvisa och styrka". Sofia hänsyftar därför på människans gudomliga gåva att förstå Guds dolda natur och hans skapelse. Den är universell och tillhör alla.

I Bibeln finns det böcker som vi kallar vishetslitteratur; Predikaren (Pred), Job och Ordspråksboken (Ords) är några av dessa. I tillägget till GT, de Apokryfa eller deuterokanoniska skrifterna, finner vi även böcker som Salomos Vishet (Vish) och Jesus Syraks vishet (Syr).

(Apokryfa = 'dolda' eller 'gömda' då de inte är helt lätta att tyda.).

Cirkel 33

- Vad är en celebrant?

En celebrant är den som utför mässan. Ordet kommer från latinets celebrans och betyder: högtidlighållande. Det är beteckning på den präst eller biskop som förrättar (celebrerar) gudstjänsten.

Cirkel 34

- Varför delar du in Söndagsskolan i cirklar?

I början av 2000-talet kom jag i kontakt med Franciskanska pilgrimsrörelsen. Den finns i många länder på kontinenten också i Sverige.

Vi delas in i vandrargrupper efter förmåga att vandra och lever ett liv i en vandrande kommunitet/gemenskap under 8 dagar.

Varje dag efter en lång dags vandring samlas vi på kvällen efter kvällsmat och sjunger och leker. Vi sitter i en cirkel och kan dela med oss av tankar och upplevelser. Det är detta som jag försöker förmedla, att vi sitter i en grupp även om vi bor på skilda orter, och delar på frågor som uppstår men nu knutet till vår kyrka; Liberala

Katolska Kyrkan. Kristna vänner i gemenskap.

Cirkel 35

- Varför firar vi Alla helgon?

Liberala Katolska Kyrkan är en katolsk kyrka som enligt gammal kristen tradition firar Alla helgons dag, "Festum omnium sanctorum eller Dominica in natali sanctorum", den 1 november och Alla Sjäalars dag den 2 november. I ortodoxa kyrkor firas denna helg på våren efter pingsten. I Sverige har Svenska Kyrkan flyttat dessa dagar till lördag och söndag och av praktiska skäl vi också.

I bönen för Alla Helgons dag läser prästen med tanke på helgonen:

"må vi följa dina välsignade helgon i allt rättfärdigt och gott liv att vi får erfara den utesägliga glädje, som du har berett för dem, som uppriktigt älskar dig."

På Alla Sjäalars dag koncentrerar vi oss på våra bortgångna vänner och släktingar när prästen läser följande bön:

"vi tackar dig för den vila i glädje, som du giver de som går genom dödens port till ett rikare liv i dig; och vi ber dig att liksom du predikade för andarna i fångelset, så må det även förunnas oss att idag bringa vederkvickelse, ljus och frid till dem som ännu icke känner dig, o du Herre av levande ande som härskar med Fadern och den Helige Ande, en Gud i evighet."

Ljusen som vi brukar tända på gravar och i minneslundar, ska visa vägen hem till Herren.

Forts. i nästa nummer av Communio

SEMESTERTIPS

Innan du passerar bron för semesterparadiset Öland – gör en paus. Jag rekommenderar att du stannar till i Kalmar, inte bara för att besöka slottet och dess vackra lummiga stadspark med konstmuseum, utan för ett kyrkobesök.

Red.

Sankta Birgitta kyrka

är en kyrkobyggnad i Kalmar i Växjö stift. Den är församlingskyrka i Sankta Birgitta församling.

Kyrkan som är byggd efter ritningar av arkitekt Ove Hidemark i Stockholm. Den invigdes på Kyndelsmässodagen den 1 februari 1975.

Kyrkan är fylld av symboler. Det finns en tanke bakom varje detalj. Eller kanske rättare sagt "tankar" med varje detalj.

Till sin utformning är den tänkt att likna en gammal borg vars ruin man byggt en ny kyrka på. Alla murar är mjukt välvda golvet kan tänkas vara rester från den gamla borgen.

Takkonstruktionen bärs upp i formen av ett stort kors. Golvet utgörs av en mosaik i kalksten, kakel och tegel. Här kan man se runstenar, eller kanske det är gravstenar, från gammal tid. Den blå glasmosaikerna är en del av det vackra golvet i kalksten. Mosaiken föreställer en källa som strömmar från dopfunten.

Klocktornet förstärker bilden av en gammal fästning. Kyrkan är uppförd i brunrött tegel.

Längs hela nedre delen av söderväggen är det glas ut mot den fina parken. Som besökare i kyrkan är man närvarande också i det som händer utanför.

"Min båge sätter jag i skyn; den ska vara tecknet till förbundet mellan mig och jorden" 1 Mos. 9:13. Regnbågen, löftets tecken, välver sig ovanför altaret. Den och solen är det enda som bryter den varma luftiga välvda himlen i ockra och rosa. Solen, som ju går upp i öster (där altaret har sin plats) för tankarna till Kristus. Johannes berättar i sin uppenbarelse, att Kristi ansikte är som solen, när den skiner i sin fulla kraft. Från öster väntar vi honom tillbaka på himmelens skyar. På altaret kommer han nu till oss i bröd och vin. Altaret är kubformat och fristående. Den främre sidan visar ett stiliserat vinträd. Kubformen är en bild av fullkomligheten.

Kyrkans invändiga belysning består av golvlampor nästan liknande palmträd.

På den södra väggen är en duva målad. Duvan vittnar om att Gud är trofast. Ibland ser man en duva med en olivkvist på gravstenar. Det är en hälsning med bud om liv "från andra sidan". Det underliga är, att det faktiskt under byggnadstiden bodde en vit duva på kyrktaket, just där den är målad. Trots att buller och spring födde den lugnt upp sina ungar.

Klocktornet kröns av en stor gyllene kyrktupp gjord av Juhani Nurmi. Den fungerar som en vindflöjel och vänder sig mot vinden.

Kyrkans namn Sankta Birgitta anknyter till helgonet den heliga Birgitta samt en kyrka i medeltidens Kalmar med namnet Sankta Brita.



Om ni är i Kalmar ska ni inte missa tillfället att besöka denna moderna kyrka med all dess symbolik från bibeln och gammal kristen historia.

Fakta är hämtade från Wikipedia och presentationskriften Sankta Birgitta kyrka Kalmar.

SAKNAR NUTIDSMÄNNISKAN EVIGHETSPERSPEKTIVET

Av sr Carina

Vi satt runt ett bord hos goda vänner och diskuterade ditten och datten, då vi kom in på ämnet TV-program och då framför allt "Lyxfällan". Jag berättade att jag slutat titta eftersom jag mår så dåligt över hur unga vuxna fastnar i skuldfällor och ofta kämpar med ofattbart stora skulder, att de kan gå back uppåt 20.000 kronor i månaden, och vad det innebär för deras fortsatta väg genom livet. Hur hamnar de i en sådan situation? Flera av vännerna runt bordet är betydligt yngre än jag och konstaterade att deras jämnåriga lever som om det inte fanns någon morgondag... att de reser, lyxkonsumerar, äter ute m.m. på lån som de egentligen aldrig tror sig behöva betala tillbaka eller optimistiskt tror skall ordna upp sig utan att de förändrar sina livsstilar. Flera av vännerna har också små barn och shoppar kläder, leksaker och diverse dyrbarheter till dessa, samtidigt som de själva frossar i öl, godis och skräpmat. Från vårt utomstående perspektiv kändes detta obegripligt... men nu lever vi inte själva i dessas situation och vet varken hur de tänker eller varför de agerar som de gör.

Själv har jag dock funderat på om det är Himlen, det Eviga Livet bortom döden, som fattas i dessa unga människors liv. Om vi har tappat tron på att det finns en

fortsättning kanske "här och nu" blir så kritiskt viktigt att vi inte klarar av att vänta? Tänker man i banorna att man kan dö i cancer, bli överkörd eller på något annat sätt få sitt liv så förändrat att man inte längre kan njuta av livet (och då menar jag på det konsumtionsbaserade sätt som är så vanligt bland unga idag – vilket inte är att undra på med det oerhörda tryck som reklam m.m. sätter på dem) kanske man känner att det är säkrast att ta ut svängarna nu medan man kan, och så får morgondagen lösa sig på något sätt, oklart hur. Och pressen på de som är unga idag är som sagt stor från alla håll och kanter. När jag var barn, pågick den klassiska striden mellan barn och föräldrar att "alla andra får ju"... idag verkar detsamma hänga kvar upp i vuxenåren, och många unga vuxna verkar leva med vanföreställningen att alla andra kan unna sig allt möjligt. "Alla andra" byter ju mobil var tredje månad. "Alla andra" prenumererar på massor av betalkanaler med filmer och serier, reser utomlands (ofta till Asien) flera gånger om året, har råd med restaurang- och nattklubsbesök varenda fredag och lördag, kan fixa hår, naglar, kläder och smycken i ständigt nya varianter o.s.v. Och då vill man ju själv ha detta, förstås. Jag tror faktiskt att vi här har en förklaring till alla

ungdomsligor som rånar folk – inte minst jämnåriga – på pengar, mobiler m.m. särskilt i storstädernas förorter, där unga människor är fattiga och inte har råd att unna sig det där lyxlivet som "alla andra" har.

Samma attityd tror jag ligger bakom mycket av den invandrarfientlighet vi ser i politiken idag. Om man inbillar sig att invandrarna får allt möjligt gratis, som man själv inte har råd med, frodas avundsjukan och ilskan. Myterna om vad staten "skänker" nyanlända är många: folk tror att de lever i lyx, kör dyra bilar, går i skinnjacka, har fina mobiler, behänger sig med silver och guld o.s.v... och att det är vi skattebetalare som står för notan. Sanningen är givetvis en annan! Jag som är insatt i det hela och hämtar min information från myndigheter, forskning, kollegor som arbetar med invandrare o.s.v. vet att de nyanlända tvärtom har oerhört små resurser till sitt förfogande och i långt större grad än svenskar tvingas vända på varenda krona... men den informationen går inte att förmedla till den som en gång för alla fått för sig att "alla andra" har det bättre än de själva. Då blir invandrarna ett hot, därför att Svensson i sin soffa inbillar sig att de pengarna kunde ha gått till dem själva i stället.

Forts. sid 7

Biskopskonsekration i Köpenhamn

Konsekration av biskop electus Jan Kvistborg till biskopsämbetet.
Äger rum i Unitarernas Hus, Dag Hammarskjölds allé 30, Köpenhamn.
Lördagen den 13 juli 2019 kl. 11.00.
Konsekrator blir Biskop Peter O Baaij.

Söndagen den 14 juli 2019 kl. 11.00, i Unitarernas Hus, kommer biskop Jan att förrätta sin första mässa som biskop.



Saknar nutidsmänniskan . . .

Forts från sid 6

Så föds hat och rädsla, och det påverkar hela samhället.

Vi lever tyvärr i en tid där pengarna styr våra liv, vare sig vi vill eller inte. Där t.o.m. politiker, som borde veta bättre, bara tänker ett eller ett par år framåt och därför drivs till populistiska panikbeslut för att spara pengar. Att de långsiktiga konsekvenserna blir betydligt dyrare än de kortsiktiga vinsterna talar ingen om. Och vad vårt kortsiktiga agerande idag kostar framtida generationer är ännu mer tabu.

Hade vi handlat klokare om vi inte varit så panikslagna inför våra korta liv och att det är "här och nu" som gäller om man skall få ut något själv av allt det där ljuvliga som "alla andra" har råd med? Om vi trodde att döden inte var slutgiltig utan bara en dörr mellan två olika liv, skulle vi känna oss tryggare då och inte lamsläs av skräck inför att vår tillvaro just nu känns lite torftig? Skulle vi våga lita på att om vi tänker efter idag, kan livet bli bättre lite längre fram? Och skulle vi dö, har vi inte missat något för det som kommer efter döden är ännu vackrare, ännu bättre, ännu "lyxigare" än det liv vi lever här och nu.

Kanske är jag naiv som funderar på hur evighetsperspektivet skulle

påverka både oss själva och samhället... men jag kan inte frigöra mig från tanken att det är människors rädsla för död och förintelse som driver fram mycket av det negativa i både enskilda och hela samhällets livsstilar. För mig som tror så totalt på det Eviga Livet, Jesu löfte om att vi inte skall dö "om än vi dör", känns det inte farligt att de närmaste dagarna är fattiga... bara jag kan göra rätt för mig, är jag lugn i själ och hjärta. Har jag bara betalat mina räkningar, inte står i skuld till min nästa och klarar mina basala behov av mat, behöver jag inte mer. Vilket inte betyder att jag anser mig vara bättre än den som inte tror på Himlen - bara att jag har ett bättre utgångsläge som inte drivs av rädsla för att missa något.

I England har det bland läkare myntats ett uttryck som beskrivs som en sjukdom och som gör mig bedrövad ända in i hjärteroten: FOLLO, d.v.s. "fear of losing out" ("rädsla för att missa något"). Den drabbar framför allt tonåringar och unga vuxna, och beskrivs av läkare som en patologisk skräck för att inte hinna med allt man "skall" hinna innan man dör. En sådan skräck kanske eventuellt drabbade äldre människor förut, då de såg tillbaka på ett långt liv som kanske mest innehållit fattigdom och slit... men att människor som

knappt hunnit ut i livet blir fysiskt sjuka av sådana rädslor känns bortom ord ledsamt. Här och nu blir en förbannelse, och den sprider sig allt mer i världen... inte minst via reklam och sociala medier, där "alla andra" lägger ut bilder på och berättar om sitt lyxliv, sitt resande och allt det roliga de gör varenda dag. Att detta liv bekostas via lån som aldrig betalas tillbaka syns ju inte på bilderna, inte heller att det kanske rör sig om en enstaka händelse och inte alls gäller livet som sådant.

Igår kväll såg jag en svensk dokumentär som jag tror hette "I huvudet på en mördare". Den handlade om tjugo unga människor som (ja, här i Sverige!) gemensamt planerade och genomförde mordet på en medelålders kvinna som i flera års tid givit dem små handlån - en femtiolapp här, en tjuga där, kanske några hundra emellanåt - som de inte ville betala tillbaka. Efter kvinnans död stal de hennes kontokort och bankkort, diverse s.k. kapitalvaror i hennes hem och så konsumerade de upp alltsammans inom loppet av en vecka... det allra första de gjorde var att ta ut åttatusen på hennes konto och åka till MacDonalds för att äta.

Forts. i nästa nummer av Communio

SOMMAR I S:T URIEL

S:t Uriel i Härjedalen inbjuder till 3-dagars Sesshin vid två tillfällen.

V30: måndag kväll 22/7 till

fredag morgon 26/7-18

V31: måndag kväll 29/7 till

lördag morgon 3/8-18

Upplysningar och anmälan:

Evert Sundien

tfn. 070-660 42 69

sundien@telia.com



LIBERALA KATOLSKA KYRKAN

Biskopsämbetet: Regionalbiskop Sten-Bertil Jakobson, Solrosgatan 16, 722 45 Västerås, tel 021-33 34 70, mob 070-536 65 37, e-post regionary@lkk.se
Biskop Evert Sundien, Hagagatan 37, 113 47 Stockholm, tel 08-33 20 06, mob 070-660 42 69, e-post biskop.evert@lkk.se

STOCKHOLM

S:t Mikael och Alla Änglars
Församling.

Flottbrovägen 5, Stora Essingen,
112 64 Stockholm,
tel 08-6562665.

e-post: skt.mikael@lkk.se.

Plusgiro 5 58 95-7.

Ansvarig församlingspräst:

Krister Fast, Filipstadsbacken 60,
723 43 Farsta, 08-724 83 28

GÖTEBORG

Se Stockholm

AVESTA

S:t Staffans Kyrkogrupp.

Se Stockholm

NORRKÖPING

S:t Franciskus kyrkogrupp

Se Stockholm

SKÅNE

S:t Rafaels Kyrkogrupp.

Se Stockholm

UPPSALA-SALA

Maria församling.

Ansvarig församlingspräst:

Jonas Anundi, 08-724 94 11.

VÄSTERÅS

Maria församling.

Ansvarig församlingspräst biskop
Sten-Bertil Jakobson, Solrosgatan
16, 722 45 Västerås, tel 021-33 34
70.

Bankkonto: LKK Maria församling
Cnr 6546 Kontonr 962452718

GULLSPÅNG

S:t Rafaels kyrkogrupp

c/o Carina Carlström, Östergat. 11
547 31 Gullspång
tel 073-567 83 40

SAMFUNDET LIBERALA KATOLSKA KYRKAN I SVERIGE

Ordf. Sten-Bertil Jakobson,
Solrosgatan 16, 722 45 Västerås,
021-33 34 70.

LKK INTERNATIONELLT

The Liberal Catholic Church
17 Old Gloucester Steel

London WC1N 3AF

United Kingdom

e-mail: PresidingBishop@LCC.world

Presiding bishop Michael Warnon

Information om kyrkan och
församlingarnas verksamhet
kan du få på Internet:

www.lkk.se

Communio är organ för den
svenska grenen av Liberala
Katolska Kyrkan och utkommer
med fyra nummer per år.

Ansvarig utgivare:

Sten-Bertil Jakobson,
tel 070-536 65 37.

Redaktion och expedition:

Solrosgatan 16, 722 45 Västerås.

E-post: communio@lkk.se

*Tankefrihet och rätt att ge uttryck
för den är en fundamental princip i
LKK. Kyrkan själv är inte ansvarig
för gjorda påståenden eller
uttryckta uppfattningar i denna
tidning, bara när de är betecknade
"officiellt".*

**Sista manusdag för nr 3-2019
är den 6 oktober 2019.**

Aktuell LKK-litteratur

Liturgi 3:e upplagan.....	135 kronor
Psalmbok.....	55 kronor
LKK:s egna särpsalmer samt liturgiska psalmer och gradualer som ingår i kyrkans liturgi	
Principförklaring och kort lärosammanfattning.....	20 kronor
99 frågor och svar om Liberala Katolska Kyrkan	50 kronor
Kristen Gnosis.....	160 kronor

All försäljning sker i
församlingarna och
kyrkogrupperna

Tillit och förtröstan

Forts från sid 3

men jag litar på Gud och jag
vet att Han älskar mig, så jag
vägrar att ge upp. Om jag nu inte
kan gå till Himlen, så får jag väl
krypa dit i stället... fram kommer
jag ändå, för Gud gör vägarna
olika långa beroende på vad Han
ser att vi klarar av. Och nyckeln
ligger i att aldrig misströsta.

"Sju gånger kan den rättfärdige
falla och resa sig igen" står det i

Ordspråksboken 24:16. Visste ni
att det är därifrån klostertradi-
tionen med sju bönestunder om
dagen kommer? Den inre
meningen, som jag har fått lära
mig av fader Wilfrid, är att alla
människor faller ständigt - men
de som litar på Gud reser sig upp
igen, gång på gång, därför att de
vet att Gud hjälper dem på fötter
efter varje fall. Det här är faktiskt
hela anledningen till att jag
vågade säga ja när biskoparna
bad mig att bli präst! Själv är jag

alldeles för liten, och jag gör
ständigt en massa misstag när
jag firar mässa eller andra
gudstjänster, och jag har aldrig
slutat att bäva inför korsets tyngd
invävd i stolan kring min hals.
Men varje gång jag skall göra
någonting, börjar jag alltid med
att tala med Gud: "Du vet hur
ynklig och ofullständig jag är
utan Dig. Snälla, fyll i och lägg till
allt det jag själv inte förmår!" Om

Forts. sid 2