

# Communio

LIBERALKATOLSK KYRKOTIDNING NR 3 2007 ÅRG 39

Pris 25:-



Städs vi prisa och bevisa Helga Jungfrun tacksamhet.  
Hennes hjärta för all smärta klappar i barmhärtighet.  
Hon är vorden här på jorden moderns heliga symbol.  
Stråla, värna, Havets Stjärna, led oss till vårt sälla mål.

Ps 821:3 ur LKK:s psalmbokstillägg

# MIKAELI 2007

## OFFICIELLT

Vid mässan i S:t Rafael, Otterbäcken den 16 september erhöll Cay Lennart Larsson konfirmationens sakrament.

Årets Mikaelihelg kom att bli ett enda ihållande bevis för den framtids-tro, glädje och optimistiska anda vårt svenska LKK genomsyras av sedan några år tillbaka. Det engagemang och den entusiasm deltagarna visade, talar sitt tydliga språk: vi tror på den här kyrkan och på det arbete i Guds tjänst vi utför.

Fredagen kom framför allt att bli kleresiets dag, då de som valt att ställa sig till Guds förfogande som tjänare i koret studerade och övade mässgången för att bli allt bättre på att utföra riterna enligt liturgins inre mening och för att stärka församlingen i dess aktiva deltagande. Men till vår glädje deltog också församlingsmedlemmar i dagens övningar, och det är precis som det skall vara: det är tillsammans vi utför gudstjänsten, och var och en är lika viktig i det uppdrag vi tagit på oss. Ju bättre var och en av oss förstår vad det hela handlar om – oavsett vilken i vilken roll vi agerar – desto starkare blir mässan!

En annan upplevelserik och mystik-mättad gudstjänst som vår kyrka firar är Benediktionen eller Välsignelseandakten. Av tradition celebreras denna djupt mystiska akt företrädesvis på kvällstid, och denna gång var i det avseendet inget undantag. Däremot bjöd den på något annat, som kom att bli en ny och omvälvande upplevelse både för celebrant och församling: för första gången i Sverige var det en kvinna som ledde församlingens vördnad inför den välsignande Kristus i monstransen.

Det är i gudstjänsterna vi ”tankar” andligen, både som grupp och individuellt, för det dagliga livet som kristen. Den intensiva lördagen inleddes därför helt följdriktigt med en mässa, under vilken kleresiet och församlingsmedlemmarna tillsammans praktiserade det vi dagen innan hade lärt oss. Det kom att bli en mycket stark upplevelse, och förhoppningsvis gav det mersmak i sökandet efter den gemensamma gudstjänstens historia och tradition samt inre och yttre mening.

Efteråt samlades samfundets styrelse för en sista genomgång innan det stadge- och traditionsenliga ordinarie årsmötet. Även i det deltog också de som inte tillhörde styrelsen eller var valda

ombud, vilket ytterligare förstärkte samhörighetskänslan och det viktiga faktum att det är vi alla tillsammans som utgör kyrkan. Att därefter övergå till själva årsmötet – vilket fysiskt fick sitt uttryck i att vi förflyttade oss från det trånga församlingsrummet till den betydligt rymligare kyrksalen – kändes fullt naturligt. Enligheten och den goda atmosfären tog vi med oss, eller rättare sagt, den genomsyrade hela byggnaden

så totalt att vi kunde andas den, röra oss i den, arbeta i gemenskap. Dessutom fanns det inte några motioner eller frågor att behandla denna gång, varför mötet blev kort och enigt; vi genomförde de val som stadgarna påbjöd.

*Forts. sid 3*



Krister Fast agerade ordförande och Carina Carlström var sekreterare under årsmötesförhandlingarna.

## Samfundet styrelse

Vid årsmötet fick styrelsen följande sammansättning:

Ordförande: Nappe Holmström Björnius, Furustigen 3, 133 34 Saltsjöbaden, 08-717 26 99

Sekreterare: Fredrik Falknert, Ringvägen 80, 118 60 Stockholm, 0733-38 33 76

Kassör: Gunnar Kylberg, Svedjevägen 5, 167 54 Bromma, 08-25 05 79

Vice ordf.: Rose-Marie Johansson Täljstensvägen 11 G, 752 40 Uppsala, 018-55 01 91

Vice sekr: Krister Fast, Filipstadsbacken 60, 723 43 Farsta, 08-724 83 28

Ledamot: Eva Jakobson, Solrosgatan 16, 722 45 Västerås, 021-33 34 70

Suppleant: Marianne Andersson-Söderström, Hörngatan 16 A, 602 34 Norrköping, 011-16 10 81

Suppleant: Iréne Edén, Välljärnsgratan 52, 724 73 Västerås, 021-30 02 31

Suppleant Evert Sundien, Hagagatan 37 ltr, 113 47 Stockholm, 08-33 20 06

Suppleant: Stefan Brauer, Östen Undéns gata 5, 227 62 Lund, 046-30 58 28

## Mikaeli 2007

forts. från sid 2

Efter att samfundsstyrelse och suppleanter valts med en sammansättning enligt "rutan" längst ner på föregående sida utsågs som revisorer under det kommande året och inför nästa årsmöte Björn Holmström, Berit Litsfeldt samt som revisorsuppleanter Christer Berglund och Magnus Wingfeldt.

Valberedningen inför nästa årsmöte fick följande sammansättning: Carina Carlström och Björn Svensson, suppleanter Emmy Rastin och Emil Carlsson.

Efter avslutat årsmöte gick alla ut i det vackra brittsommarvädret (solsken och +17 grader!) för att njuta av vila, en god måltid och glad samvaro. Vi samlades sedan ånyo i kyrkan för att samtala om våra tankar, känslor och funderingar kring LKK:s framtid. Vad attraherades vi själva av när vi en gång mötte kyrkan för första gången? Var ligger LKK:s arbetsfält och vilket är vårt speciella uppdrag i det stora spektrat av kristna kyrkor och samfund? Hur når vi ut till vår omvärld, hur bemöter vi de människor som söker sig till oss och på vilka sätt kan vi göra människor uppmärksamma på att vi existerar? Alla deltagare hade viktiga erfarenheter och insikter att dela med sig av, och det var en ödmjukande och givande upplevelse att lyssna till varandras berättelser. Efteråt tror jag att vi alla hade en stärkt känsla av samhörighet, att vi drar åt samma håll och bär på samma

vision inför framtiden. Låt oss dock inte förpassa sådana här samtal till handlingarna, utan bära dialogen med oss i varje möte framöver! Detta är bara början... nu gäller det att vi fortsätter att samtala, dela med oss av tankar och känslor samt göra någonting konstruktivt av det vi lär oss.

Söndagens huvudpunkt är och har sedan 37 år tillbaka varit firandet av St. Mikael och Alla Änglars domkyrka i Stockholm – navet i LKK och sätet för samfundet som sådant. Detta märks tydligt i mässan, som innehåller två processioner: en till åminnelse av konsekrationen (invigningen – som också innebär ett avskiljande från det profana – av kyrksalen för gudstjänst)

och en då församlingen välsignas av Kristus i monstransen, buren runt salen av regionalbiskop Sten-Bertil Jakobson. Biskopen höll också en engagerad och givande predikan om änglarnas betydelse för oss, för gudstjänsten och för det gudomliga arbetet. Efteråt ställde kleresiet upp för den populära fotograferingsstunden, varefter vi försökte tränga ihop oss så gott det gick i församlingsrummet för att njuta av gott fika med tilltugg samt varandras sällskap. En fin avslutning på en fantastisk Mikaeli-helg!

Fortsätter våra sammankomster i den här stilen, får vi snart börja grunna på en utbyggnad av lokalerna...

*Red.*



## Saxat ur Samfundets verksamhetsberättelse

### Liberala Katolska Kyrkans register

Kyrkan har vid verksamhetsårets utgång 420 medlemmar varav 275 är kyrkomedlemmar. Därtill har 211 personer anmält att de anser sig vara betjäna av kyrkan.

### Liberala Katolska Kyrkans prästerskap

Vid verksamhetsårets utgång fanns inom samfundet 2 biskopar, 6 präster samt 4 diakoner.

### Communio

Samfundets tidning, Communio, har utkommit med fyra nummer.

Maria församling i Västerås har liksom tidigare S:t Mikael i Stockholm inlett prenummeration för sina beta-

lande medlemmar. Communio hade vid verksamhetsårets utgång en upplaga av 170 ex. Särskild ekonomisk rapport har lämnats.

### Internationellt samarbete

Samfundet Liberala Katolska Kyrkan i Sverige deltar i det internationella samarbetet inom "The Liberal Catholic Church" och dess "General Episcopal Synod" där Samfundets biskopar är medlemmar. Presiderande biskop i GES är Biskop Maurice Warnon.

### Verksamheten i Samfundet under året

Verksamheten under det gångna året har präglats av stabilitet, lugn och arbetsro. Inga större förändringar i verksamheten har skett.

### Kommande verksamhetsår

Det kommande verksamhetsåret räknar styrelsen med kommer att ägnas i huvudsak åt att planera för en utvidgad verksamhet inom Samfundet i stort. Samfundet har här en roll att spela som understödjande den verksamhet som bedrivs i de enskilda församlingarna.

En inventering av Samfundets fastighet i Stockholm vad gäller byggnadens skick och ev reparationsbehov bör göras under det kommande året.

En översyn av samfundets långsiktiga ekonomiska strategi bör också göras.

Styrelsen hoppas att det kommande året skall erbjuda många nya möjligheter så att kyrkan kan fortsätta i sin strävan att tjäna Gud.

# LEX ORANDI – LEX CREDENDI



Det händer, inte så sällan, att jag får frågan vad vi i Liberala Katolska Kyrkan tror, vad kyrkan har för lära. Frågan tillhör en av de svåraste att besvara. Liberala Katolska Kyrkans tro innehåller ju så mycket och så många aspekter att det inte går att förklara i några få meningar. Liberala Katolska Kyrkan reglerar ju inte heller direkt hur en medlem ska tolka Bibeln eller de grundläggande kristna trossatserna.

Det är i dessa lägen frestande, även för mig som präst, att börja svara med min egen tro och beskriva min egen relation till Gud. Jag har brottats med frågan länge.

Om vi betraktar Liberala Katolska Kyrkans officiella dokument kan vi få lite ledning. Lärosammanfattningen är till stor hjälp, här finns en kortfattad beskrivning av vad Liberala Katolska Kyrkan uppfattar som den grundläggande kristna läran i kondenserad form, men det utelämnar mycket, bl a rörande sakramenten. Principförklaringen är mer omfattande och behandlar mestadels filosofiska frågor kopplade till kyrkan. Tyvärr är språket som principförklaringen använder för att beskriva kyrkans inre identitet ganska luddigt och svåröverskådligt. Det är mycket som ska få plats på sidorna. Därtill kommer det svåra problemet med att varje definition av vad som är tillåtet

ger sken av att detta skulle vara påbudet och att motsatsen inte är tillåtet. Låt oss ta ett enkelt exempel; reinkarnation. I principförklaringen står tydligt att läsa att tro på reinkarnation är tillåtet. Många drar därför slutsatsen att Liberala Katolska Kyrkan lär ut teorin om reinkarnation som en del av den Liberala Katolska Kyrkans särart. Vissa tolkar det tillockmed som att tro på reinkarnation skulle vara en förutsättning för att vara medlem i Liberala Katolska Kyrkan! Men så är det inte. Det är lika tillåtet att tro på reinkarnation som det är att inte tro på reinkarnation. Allt måste bedömas utifrån den enskildes tros- och tankefrihet. Liberala Katolska Kyrkan rymmer många olika tolkningar av den grundläggande kristna läran. Varje gång man försöker definiera kyrkans lära kommer man oundvikligen att exkludera människor. Detta står i kontrast till kyrkans uttalade mål att alla ska känna sig välkomna. När sedan officiella företrädare för Kyrkan får frågor rörande principförklaringen riskerar svaren att bli oprecisa och luddiga. Luddighet och oprecision är två av LKK's största fiender. Vi måste lära och träna oss i att undvika det i vår kommunikation. Människor som möts av luddiga svar får ett oseriöst intryck vilket i alla fall jag tycker är en missvisande bild av Liberala Katolska Kyrkan.

Troligen finns lösningen på problemet inte att finna i färdigformulerade dokument utan snarare i Kyrkans liv. Vad menar jag med det?

Jo, Kyrkans liv kommer främst i uttryck genom gudstjänstlivet och förvaltningen av sakramenten. Det är i den levande kyrkan vi finner kyrkans identitet och relationen mellan Gud, kyrkan och människorna både som grupp och individer. Därtill kommer naturligtvis också de sociala aspekterna av att leva i gemenskap i en församling. Intressant är att alla aspekter på ett liv i gemenskap med en församling hör ihop!

Lex orandi - lex credendi. Denna kända latinska fras kan i översättning bli något i stil med att bödens lag är trons lag eller så som vi ber så tror vi. Ibland ser man ett tredje led lex vivendi (livets lag) vilket indikerar att denna trons lag i förlängningen påverkar hur vi lever (vilket är helt riktigt eftersom en levande tro genomsyrar våra liv och därmed också med nödvändighet måste få konsekvenser för hur vi lever det).

Detta innebär alltså att det finns ett direkt samband mellan gudstjänstlivet (som är hela kyrkans bön) och tron. De är som kommunicerande kärl. Utan tro blir gudstjänsten tom och innehållslös. Gudstjänsterna i sin tur föder och stärker vår tro. Den uttrycker vår tro. Den

*Forts. sid 5*

uttrycker kyrkans tro. Men inte enbart i text utan i handling: församlingens gemensamma handling.

Nyckeln till att förstå Liberala Katolska Kyrkans lära så som den är, ligger i att först förstå gudstjänstlivet. Att delta i Guds-tjänst. Åtskilliga hyllmeter av skriven information om kyrkan kan inte ersätta den påtagliga upplevelsen av vara en del av en direktkommunikation mellan församlingen och Gud, mellan varje församlingsmedlem och Gud.

Det är på grund av detta som focus inte ligger på predikan i våra gudstjänster. Vårt focus är på Gud, vi vänder oss till Gud och tillber Gud. Predikan fyller en viktig roll som undervisning, men denna roll är underordnad den roll som sakramenten spelar. Sakramenten ställer oss i en direkt relation till Gud. De förmedlar genom sina synliga, påtagliga, yttre tecken en inre nåd. Det är här, i firandet av sakramenten, i liturgins växelverkan mellan de troendes Gudstilltal och Guds svar, och i bönen som vår tro uttrycks, stärks, befasts och bekräftas. Och där det finns tro, där finns det bön. Kyrkans gemensamma bön - lite slarvigt kan man kanske kalla det den minsta gemensamma nämnaren - finns formulerad i mässan och i övriga offentliga gudstjänster. Och det är också i firandet av mässan som kyrkans tro finns kondenserad. Om man vill kan man ägna många böcker om innebörden av mässan och eukaristin men detta kan aldrig ersätta upplevelsen. Det är ett komplement. Att lära sig mer om liturgins historia och symbolspråk kan fördjupa förståelsen och upplevelsen av gudstjänsten men all kunskap i världen kan inte ersätta upplevelsen i sig.

Nästa gång du läser igenom en gudstjänstordning eller nästa gång du deltar i firandet av en gudstjänst försök då att smaka på orden, att känna orden och söka innebörden av dem. Lyssna aktivt på celebrantens böner; de är inte bara hans, de är också dina.

När människor kommer och frågar vad Liberala Katolska Kyrkan är; är det bästa svaret: -Kom och se efter, var med vid en gudstjänst och efteråt är du välkommen till att samtala om det vid kyrkkaffet. Jag berättar gärna också mer om kyrkorummet, liturgiska föremål och visar skrudarna och berättar om dem om du är intresserad.

Forts. sid 7

# Helande Ljus – impuls för förändring

Världsomfattande meditation för att hela jorden och dess folk

Den 17 juli kl. 13:11 samlades 14 personer i kyrkan på St Essingen, som hölls öppen för att genomföra en timmes helande meditation för vår jord och dess folk. Hur många som samlats i samma syfte på andra ställen, i andra kyrkor eller lokaler och i andra delar av världen kommer vi kanske aldrig att få reda på, i alla fall inte exakt, men vi vet att det var väldigt, väldigt många.

Förberedelserna hade varit korta och genomförda i all hast, vi hade bara haft en dryg vecka på oss från det att vi själva fick kännedom om detta världsomfattande meditationsprojekt genom djungeltelegrafan. Från att ha fått ett telefonsamtal från Hjärdis, som fått kännedom om det från ”någon”, till att läsa in och ta del av materialet och videofilmerna, till att mejla och ringa runt till medlemmar, vänner och bekanta, till att slutligen lyckas komma med som en blänkare i SvD och bli refererat i radion dagen till ära, blev en intensiv vecka. Trots en fantastisk respons och intresse kan vi i efterhand konstatera att vi inte lyckades nå alla som kunde vara intresserade av att delta, kort varsel och semestertider bidrog till det.

Bakgrunden till alltsammans, helt kort: Kanadensiskan Shelley Yates och hennes lille son överlevde mirakulöst en drunkningsolycka och fick sedermera i uppdrag av ljusvarelser eller änglar att ge mänskligheten en möjlighet att samarbeta för att förändra den negativa spiral som vi befann oss i och detta har resulterat i, bland mycket annat, en hemsida\*, videofilmer på You Tube\*, specialkomponerad musik, etc, som alltihop är ägnad att hjälpa människan att meditera med det positiva syftet att bryta den inslagna, destruktiva vägen och hitta in på en positivare väg, en väg som är mer i samklang med den väg som, bland annat, vår kyrkas olika gudstjänstdelar talar om, i samklang med Guds Skapelse, ren luft, rent vatten, ekologiskt leverne i harmoni med naturen och så vidare.

Efter att meditationstimmen var till ända, samlades merparten av delta-

garna i fikarummet och vi delade med oss av erfarenheterna och upplevelserna från meditationen. Det var en på många sätt jobbig och tung meditation, men den lämnade en stark upplevelse efter sig. Flera deltagare hade upplevt att det faktiskt hade ägt rum något och som tolkades som en läkande process.

*Hör aposteln Jakobs ord: **Mycket förmår en rättfärdig mans bön, när den bedes med kraft***. Läkagudstjänsten från LKKs liturgi.

Kanske finns det intresse att fortsätta med meditationer som har ett liknande tema som detta? Vi fick också klart för oss att vi behöver förbereda oss bättre, innan meditationen, att hjälpa människor in i meditation och bön på ett enkelt sätt, alla visste kanske inte vad meditation var eller hur det skulle gå till. Det finns mycket att jobba vidare med nu. Den meditation som genomfördes var en början, en impuls till förändring av mycket, inte minst på ett personligt plan: att försöka bli mer medveten om vår egen varelse påverkan på många olika plan, på andra och på annat, på samhälle och miljö runt omkring en själv. Man kan förmodligen inte heller förändra en värld genom en timmes meditation, men resultatet av insikten som meditationen förde med sig kan på sikt förändra världen till det bättre. Ett fartyg vänder inte på en femöring och mänskligheten kommer även den att ta sin tid för att ändra riktning och slå in på en mer hållbar väg.

Den kanske viktigaste insikten med allt detta, är de val vi gör i livet, att oavsett hur vi väljer och hur vi förhåller oss till olika företeelser och saker, att vi njuter av frukten av våra val och att vi är tacksamma – för möjligheterna.

\*)[www.firethegrid.org](http://www.firethegrid.org) är hemsidan, <http://youtube.com/watch?v=cqUALuDvuU4> är videofilmerna, <http://youtube.com/watch?v=YAltnyA0v4> är det korta bildspelet med reservation för att adresserna ovan förblir aktiva.

Nappe Holmström



# En film: Die Grosse Stille



© 2005 Philip Gröning / VG Bild Kunst

Die Grosse Stille eller Den Stora Tystnaden heter en mycket ovanlig dokumentärfilm som under de senaste två åren fått mycket uppmärksamhet och som gör att människor reser långt för att få se den. Filmen har vunnit priser på filmfestivalerna i Venedig, Toronto och Rotterdam samt Sundance Film Festival. En film som låter bilderna, lugnet och tystnaden tala. Filmen har ingen kommentatorsröst inlagd och det tal som förekommer är från de få tillfällen då munkarna talar.

Filmen handlar om livet munkarna lever i det gamla klostret Le Grande Chartreuse i Frankrike. Den varar i nästan 160 minuter och låter tittaren uppleva rytmen och livet i en av de mest mytomspunna klostren i världen.



© 2005 Philip Gröning / VG Bild Kunst

Livet får ta tid i det gamla kloster som grundades av den Helige Bruno 1084. Han lämnar det världsliga livet och söker sig till de isolerade bergen i närheten av Grenoble där han och några

vänner grundar ett kontemplativt eremitkloster.

Kartusianernas liv är strikt reglerat och varje munk lever isolerat i sin egen cell. Kontakten med övriga i klostret är minimal. Samtal förekommer i princip inte. Livet levs i en slags tystnad, vilket också filmens namn åsyftar, men detta är

en sanning med modifikation. Filmen är full av ljud. Man är nästan till och med hör ljudet av snön falla på de vackra klosterbyggnadernas tak, varje sida som vänds i boken som studeras prasslar och varje steg ger ett tydligt ljud ifrån sig. Tystnaden lever och talar. Klostret andas i en lugn rytm utan att låta sig stressas, oavsett om det handlar om att skotta undan snön från drivbänkarna på våren eller att hugga ved åt den lilla kamin som värmer upp cellen under den kalla vintern. I klostret levs livet med tiden, inte emot den.

Filmen är unik på många olika sätt. Samarbetet mellan Kartusianerna och filmaren Philip Gröning har pågått länge. Han kom först i kontakt med orden 1984 och fick redan då idén till filmen men eftersom inte någon filmkamera släpptes in i ett kartusiankloster var han hänvisad att skrinlägga planerna. Men så 1999 hände det oväntade att Kartusianordens

generalprior kontaktade Philip Gröning och föreslog en film. Inga rörliga bilder från ett kartusiankloster existerade då mer än en kort film från 1960 då en filmare fick tillåtelse att filma i Chartreuse under förutsättning att han inte filmade några munkar.

Philip Gröning skred omedelbart till verket och slutresultatet är ett märkligt och gripande dokument som försätter tittaren i en tidlös värld. De enda tecken i filmen på att filmen är gjord på 2000-talet och inte på 1100-talet är att det i klostret finns rinnande vatten, elektriska lampor och hårtrimmers och att kassaförvaltaren har moderna hjälpmedel när han sköter klostrets ekonomi. Livet i le Grande Chartreuse är inriktat på Gud och Livet. Munkarna porträtteras med kärlek och värme.

Kartusianerna har lovat att ingen filmkamera skall släppas in i ett kartusian-



© 2005 Philip Gröning / VG Bild Kunst

kloster på minst 7 år efter att filmen var klar. Men frågan är om det inte kommer att dröja mycket längre än så, hittills har ju bara filmkameror tillåtits två gånger med 40 års mellanrum!

Har du möjlighet att se filmen så gör det! 160 minuter av stillhet, lugn och meditativ njutning. Filmen är en hyllning till livet!

*Red.*

Illustrationerna trycks med tillstånd från Philip Gröning och Bavaria Film International till vilka vi riktar ett stort tack. Red.



© 2005 Philip Gröning / VG Bild Kunst



# Pilgrimsresan

Sjätte nyckeln: bekymmerslöshet

Du har kommit långt på din vandring, och vandrandet har börjat förvandla dig i grunden. Från att ha varit en människa bunden av de världsliga tingen och kraven, känner du nu till din stora förvåning att du faktiskt inte saknar allt det du lämnade bakom dig. Kanske känner du dig rentav friare än du gjort på väldigt länge. Du har börjat trivas med det här livet, trots att det i princip bara består av kläderna du bär på kroppen, din lilla ränsel och de närmaste meterna stig du har framför fötterna. Du har blivit som Snusmumriken<sup>1</sup> – en fri själ, som ingenting äger och därför äger hela världen, och som går dit näsan pekar.

Pilgrimsresans sjätte nyckel handlar om just denna känsla av *bekymmerslöshet* som Tove Janssons lilla figur symboliserar så genialt. Och liksom Snusmumrikens främsta kännetecken är hans hatt, är sjätte nyckelns symbol den bredbrättade *hatt* som skyddar sin bärare mot sol och regn. Hatten är en urgammal symbol för *beskydd*, och givetvis är beskyddaren Gud själv, som tar hand om alla sina skapelser:

*Och till sina lärjungar sade han: "Därför säger jag er: bekymra er inte för hur ni skall få mat att leva av eller kläder att sätta på kroppen. Livet är mer än födan och kroppen mer än kläderna. Tänk på korporna, de varken sår eller skördar, de har varken förråds-kammare eller lador, men Gud föder dem. Och hur mycket mer värda är inte ni än fåglarna? Vem av er kan med sina bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? När ni nu inte ens förmår så lite, varför bekymrar ni er då om allt annat? Tänk på liljorna, hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er: inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset, som i dag står ute på ängen och i morgon stoppas i ugnen, skall han då inte ha kläder åt er, ni trossvaga? Tänk*



*inte på hur ni skall få något att äta och dricka, och oroa er inte. Allt sådant jagar hedningarna i världen efter. Men er fader vet att ni behöver detta.* (Lukas 12:24-30).

Det är dags att rasta, och du sträcker lyckligt ut dig i det mjuka gräset vid stigens kant. Hatten placerar du över ansiktet, och under dess svala skugga slumrar du in en stund. Det är skönt att vila, särskilt när man inte har några bekymmer vilande på sina axlar...

Minns du hur det var när du startade din pilgrimsresa? Hur du oroade dig över hur det skulle gå på jobbet, när du var borta så länge. Och hur skulle familjen klara sig utan dig – din make/maka som inte begriper någonting om vare sig ekonomi eller praktiska bestyr, dina barn som vänder uppochner på hela huset om man inte håller dem under uppsikt. Du bekymrade dig över ekonomin – hade du verkligen råd att vara borta från ditt arbete så här länge? Att vara utan mobilen och datorn kändes inte bara smärtsamt utan direkt omöjligt – du som alltid måste vara anträffbar, för att inte världen skall gå under.

Nu ligger du här och njuter av stunden, och med ett sting av samvetskval inser du att du faktiskt inte bryr dig om hur det är därhemma. Din familj är fin – din make/maka kan ta hand om vad som än händer, och barnen har alltid varit din stora stolthet. Inte behöver du hålla ögonen på dem, för att de skall bete sig civiliserat! Dina kollegor är kunniga – du har alltid känt dig privilegierad över att vara omgiven av så duktigt folk. Världens öde vilar faktiskt inte på dina axlar, och ju förr du inser det desto bättre kommer du att må.

Det betyder inte att du inte är viktig, för det är du! Och hur mycket mer värda är inte ni än fåglarna? frågar Jesus dig – frågar oss alla. Du är Guds medskapare, medarbetare. Problemet är bara att Han har så svårt att nå dig, eftersom du alltid har varit upptagen med så mycket annat... du har alltid varit anträffbar, men bara för världen, aldrig för Gud.

<sup>1</sup> *Snusmumriken är en figur i Tove Janssons böcker om Mumintrollen. Hans enda ägodelar är hans slitna kläder, ett munspel och en pipa, som han sakta röker på när han sitter någonstans och stirrar fjärrskådande ut över naturen, försjunken i djupa tankar som han sällan talar om. Han bor ingenstans och därför överallt, vandrar över världen och njuter av att bara vara.*

Diakon Carina Carlström

## Lex Orandi - Lex Credendi

forts. från sid 4

Av de officiella dokument som Liberala Katolska Kyrkan har är det nämligen Liturgin som bäst uttrycker kyrkans inre väsen, kyrkans tro och kyrkans lära! Det är här, i firandet av den heliga Mässan, Eukaristin, som vår tro på och tillbedjan av den ende Treenige Guden kommer tydligast till uttryck. Det är också i mässan tillsammans med Eukaristisk tillbedjan (Sakramental välsignelse) som kyrkans lära om Kristi sanna närvaro i det Allraheligaste sakramentet kommer till uttryck. Det är i ordningen för dopet som kyrkans dopsyn bäst kommer till uttryck och det är i ordningarna för ordination till det trefaldiga kyrkliga ämbetet (diakon, präst och biskop) som ämbetssyner kommer till bäst uttryck.

Det är i mötet med Gud som vår tro får liv. Det är i vår gemensamma orientering mot Gud som kyrkans väsen ikläder sig sin sanna gestalt. Andra funktioner hos kyrkan är en naturlig konsekvens av den gemenskap som skapas i den gemensamma bönen, i det gemensamma firandet av sakramenten och det gemensamma mottagandet av Guds nåd. Lex orandi – lex credendi. Vår tro kommer bäst till uttryck i vår gemensamma bön. Liberala Katolska Kyrkans lära kommer bäst till uttryck i kyrkans gudstjänstfirande.

Krister Fast

# LIBERALA KATOLSKA KYRKAN

Biskopsämbetet: Regionalbiskop Sten-Bertil Jakobson, Solrosgatan 16, 722 45 Västerås,  
tel 021-33 34 70, mob 070-536 65 37, e-post [regionary@lkk.se](mailto:regionary@lkk.se)  
Biskop Evert Sundien, Hagagatan 37, 113 47 Stockholm, tel 08-33 20 06, mob 070-660 42 69

## STOCKHOLM

S:t Mikael och Alla Änglars Församling.  
S:t Mikael Domkyrka, Flottbrovägen  
5, St Essingen, 112 64 Stockholm, tel  
08-656 26 65. Pg 5 58 95-7.  
Ansvarig församlingspräst:  
Biskop Evert Sundien, Hagagatan 37,  
113 47 Stockholm, tel 08-33 20 06, mob  
070-660 42 09

## GÖTEBORG

Kontaktperson: Fader Mikael Hallgren,  
Sandbäcksgatan 2, 431 33 Mölndal,  
tel 0730-366 861.

## NORRKÖPING

S:t Franciskus kyrkogrupp.  
c/o Marianne Andersson-Söderström  
Hörngatan 16 A, 602 34 Norrköping  
tel 011-16 10 81

## VÄSTERÅS

Maria församling.  
Ansvarig församlingspräst biskop Sten-  
Bertil Jakobson, Solrosgatan 16, 722 45  
Västerås, tel 021-33 34 70.  
Bankgiro 5604-2500

## AVESTA

S:t Staffans kyrkogrupp.  
Se Stockholm

## UPPSALA

Maria församling.  
Kontaktperson Gudrun Fleetwood, 018-  
53 01 20, Pg 442 00 00-4.

## LUND

S:t Rafaels Kyrkogrupp  
c/o Stefan Brauer, Östen Undéns gata 5  
227 62 Lund, 046-780 06 40

## OTTERBÄCKEN

S:t Rafaels kyrkogrupp  
c/o Carina Carlström, Amnevägen 34,  
547 72 Otterbäcken, tel 0551-224 80

## SAMFUNDET LIBERALA KATOLSKA KYRKAN I SVERIGE

Ordf. Nappe Holmström Björnhus,  
Furustigen 3, 133 34 Saltsjöbaden, tel  
08-717 26 99  
Pg 216 28-3

## LKK INTERNATIONELLT

The Liberal Catholic Church  
27 Old Gloucester St  
London WC1N 3XX  
United Kingdom  
e-mail: [LCC@kingsgarden.org](mailto:LCC@kingsgarden.org)

Presiding bishop Maurice Warnon

Hemsida:  
<http://kingsgarden.org/LCC>

Information om kyrkan och försam-  
lingarnas verksamhet kan du få på  
Internet:

**[www.lkk.se](http://www.lkk.se)**

Communio är organ för den svenska  
grenen av Liberala Katolska Kyrkan  
och utkommer med fyra nummer  
per år. Prenumeration sker enklast  
genom att sätta in 100 kronor på  
postgiro 88 82 44-1, COMMUNIO.

Ansvarig utgivare:  
Sten-Bertil Jakobson, tel 021-33 34 70.

Redaktion:  
Kristen Fast tel 08-724 83 28  
Rose-Marie Johansson tel 018-55 01 91  
Carina Carlström 0551-22 480

Redaktion och expedition:  
Solrosgatan 16, 722 45 Västerås.

Tryck: JUSTNU-tryck, Västerås.  
ISSN 0345-2018.

*Tankefrihet och rätt att ge uttryck  
för den är en fundamental princip i  
LKK. Kyrkan själv är inte ansvarig  
för gjorda påståenden eller uttryckta  
uppfattningar i denna tidning, bara  
när de är betecknade "officiellt".*

Sista manusdag för nr 4-2007 är den  
1 dec 2007.

Allt jordiskt flyr  
dess härlighet försvinner  
men Herrens klippa står i evighet

All makt på jorden har ej nöden  
mot mörkret strålar stjärnans bild  
Guds kärlek starkare än döden

Räds ej den sista stunden  
när du skall bryta upp från allt  
du ryckes upp från grunden  
och får en ny gestalt

Tron är en sällsam pärla  
att vinna och bevara  
den bär i sig ett himmelskt ljus  
en kraft att uppenbara

*Bo Setterlind*

Den som mottar kommunionen förlorar  
sig själv i Gud som droppen i havet: det  
är omöjligt att längre skilja dem åt... I  
dessa kärlekens bråddjup kan man gå  
förlorad för alltid"

*St John Vianney*

## Aktuell LKK-litteratur

Liturgi 3:e upplagan.....	135 kronor
Psalmbok.....	55 kronor
<i>LKK:s egna särpsalmer samt liturgiska psalmer och gradualer som ingår i kyrkans liturgi</i>	
Principförklaring och kort lärosammanfattning.....	20 kronor
99 frågor och svar om Liberala Katolska Kyrkan .....	50 kronor

All försäljning sker mot förskotts betalning till COMMUNIO pg 88 82 44-1  
portofritt! Upplysningar genom Rose-Marie Johansson, Täljstensvägen  
11G, 752 40 Uppsala, tel. 018-550191.

## Har Du förnyat din prenumeration på Communio?

Tidningen kommer ut med 4 nr per år.

Prenumerera gör Du lättast genom att sätta in prenumerationsavgiften  
100 kronor på postgiro 88 82 44-1

För medlemmar i nedanstående församlingar ingår Communio i medlemsavgiften:

S:t Mikael församling  
Maria församling i Västerås