

# Communio

LIBERALKATOLSK KYRKOTIDNING NR 2 2015 ÅRG 47

---



Andrej Rubljov – *Den gammaltestamentliga Treenigheten* (1425–1427). Tretjakovgalleriet, Moskva.



## Biskopens spalt

En vänlig grönskas rika dräkt smyckar dal och ängar. När detta skrivs är det en vecka kvar till midsommar. Skolorna har slutat och både barn och vuxna har stora förväntningar på ledighet och semester.

I kyrkan har vi lämnat de stora vårhögtiderna bakom oss - Påsk, Kristi Himmelfärds dag, Pingst Trefaldighetsdagen och Corpus Christi, Framför oss har vi Trefaldighetstiden ända fram till Advent med ett nytt kyrkoår. Trefaldighetstiden är inte så dramatisk som tiden vi har bakom oss vilken skildrar vår Herre Jesu Kristi liv från födelse till uppstigande till himmelen.

Trefaldighetstiden har mer av en pedagogisk prägel. Söndagarnas huvudtankar omfattar läroämnen för vår utveckling mot Guds fotapall. Vi får kunskap om Guds Trefaldighet, att Gud är Ljus, Änglarnas Herre, Kärlek och Frid.

Därefter får vi lära oss om en mängd goda egenskaper som vi måste utveckla till fulländning: Trofast tjänande, Renhet, Visdom, Förtröstan, Hängivenhet, Omdöme, etc.

Trefaldighetstidens huvudtankar avslutas med "Skingrandet av okunnighetens mörker" vilket hela trefaldighetstiden har bidragit till om vi rätt mottagit och i vårt hjärta och sinne förvaltat det vi fått höra och se.

Tillsammans går vi i Guds skola och den har varken sommarlov eller semester utan pågår utan avbrott under hela vårt liv.

Pax et Bonum

*+Sten-Bertil*

# KALLELSE

## till Samfundets årsmöte 2015:

Samfundet Liberala Katolska kyrkan i Sverige håller sitt ordinarie årsmöte lördagen den 3 oktober 2015 kl. 13.00 i S:t Mikael och Alla Änglars Kyrka, Flottbrovägen 5, Stora Essingen, Stockholm.

Motioner till årsmötet från församlingar och enskilda medlemmar skall vara Samfundets LKK styrelse, Flottbrovägen 5, 112 64 Stockholm, tillhanda senast den 15 augusti 2015.

Namn på ombud, för församlingar och klerikala synoden, med adressuppgift ska vara Samfundets LKK styrelse, Flottbrovägen 5, 112 64 Stockholm, tillhanda senast den 15 augusti 2015.

Till årsmötet kallas församlingarnas valda ombud, men alla intresserade är välkomna att delta i årsmötet och efterföljande samvaro samt naturligtvis att delta i Mikaelidagens mässa.

Mer utförligt program för Mikaelihelgen kommer att finnas tillgänglig i församlingarna och på LKK:s hemsida på internet.

*Styrelsen*

# SOMMAR I S:T URIEL

S:t Uriel i Härjedalen inbjuder till Sesshin  
20/7-24/7, 27/7-31/7 och 3/8-8/8.

Upplysningar och anmälan:  
Evert Sundien  
tfn. 070-660 42 69  
sundien@telia.com  
Se även [www.kontemplation.se](http://www.kontemplation.se)



# Capella Ecumenica Sanctæ Annæ in Scopulis - 50 år



Kristi Himmelfärdsdag firades en Ekumenisk Jubileumsgudstjänst under ledning av biskop Martin Modeus, Svenska Kyrkan med deltagande av biskop Ralph Turner, Heliga Katolska Kyrkan västlig rit, biskop Sten-Bertil Jakobson Liberala Katolska Kyrkan samt representanter för Evangeliska Frikyrkan, Eumeniakyrkan, Pingströrelsen och Frälsningsarmén vars musikkår spelade.

S:t Anna vocalensemble sjöng. för de 250 deltagarna.

Inledningstalet hölls av Stefan Bjelkhammar ordförande i föreningen. Han är son till Hilding Bielkhammar skaparen till detta ekumeniska centrum.

Tillsammans med familj och vänner bar de gråsten från öns stränder upp till berget där kapellet skulle stå. Sedan murade man de metertjocka väggarna till en replik av S:t Anna gamla gråstenskyrka. från 1380-talet.

Det lilla kapellet på Västra Gärsholmen invigdes på Kristi Himmelfärds dag

1965 av biskop Ragnar Askmark från Linköping.

Årligen besöks Kapellet av c:a 8000 personer.

Ansvar för gudstjänsterna delas mellan olika kyrkor och samfund varav Liberala Katolska kyrkan är en.



**CAPELLA  
ECUMENICA  
50 ÅR**

**Ekumenisk jubileumsgudstjänst**  
14e maj kl 12.00

Under ledning av biskop Martin Modeus, Svenska kyrkan  
med deltagande av  
Biskop Ralph Turner, Heliga Katolska Kyrkan västlig rit  
Biskop Sten-Bertil Jakobson, Liberala Katolska Kyrkan  
samt representanter för  
Evangeliska Frikyrkan, Eumeniakyrkan, Pingströrelsen  
och Frälsningsarmén.

Inledningstal av ordf. Stefan Bielkhammar.  
Frälsningsarméns musikkår spelar  
och S:t Anna vocalensemble sjunger.

Fri båtresa från Kungshällsudden vid Boema från kl 10.00.  
P-platser för personbilar finns vid Kungshällsudden.  
Capella Ecumenica bjuder på kyrkkaffe.  
Alla hjärtligt välkomna

## FN:s konvention

*Forts från sid 7*

### Ska barnkonventionen bli lag?

Den 20 november i år fyllde barnkonventionen 25 år. Det var alltså 25 år sedan FN:s generalförsamling antog konventionen om barnets rättigheter. I jämfört med andra länder är

Sverige bra på att följa barnkonventionen, men inte tillräckligt. Regeringen tillsatte därför i mars i år (2014) en barnrättsutredning. De arbetar nu fram ett betänkande som ska lämnas till regeringen 2015. Detta arbete är en stor del av processen till att göra barnkonventionen till svensk lag. Regeringen har nu en budget för 2015 vilket är ett stort tecken på vilken

betydelse de lägger på barnets rättigheter.

**Det är lättare att bygga starka barn än att laga vuxna.**

# Husförhör! En tid som var!

Varför det kom till och vad som hände sedan!

Jag börjar där Husförhören avslutades!

Med denna psalm avslutades ofta Husförhören, säkert skönt att få känna sig trygg trots husförhöret! Det var nog skönt att inte känna att du trots allt var en god människa även om förhöret inte gått så bra!

1. Så går en dag än från vår tid och kommer icke mer, och än en natt med Herrens frid till jorden sänkes ner.
2. Men du förbliver den du var, o Herre, full av nåd, och våra nätter, våra dar du tecknat i ditt råd.

Husförhören har en lång historia i Sverige! Om den nu inte var första statsmakten så var den så nära statsmakten man kunde vara utan krona och svärd! Sedan Gustav Wasa lagt sig i krig med katolikerna så var det förståligt att kungahuset Sverige skulle se till att folket höll sig på mattan. Här gällde att se till att inga dynningar tog fart och att man levde efter Mäster Martin Luthers Lilla Katekes! Gud nåde den som slarvade med Katekesen eller än värre, tappade tron!

Straffen var många och förnedrande! Ett av de mindre straffarna var, att i sockenkyrka stå på knä hela Guds-tjänsten och skämmas! Självklart antecknade prästen även grad av intelligens! De parametrar han använde var "nästan idiot" eller "svagsint" om det var något som prästen fick lära sig vid utbildningen framkommer inte! Vad som framkommer är dock synen på våldtäkt eller om kvinnan råkade bli med barn! Vad som skedde då sker än i dag i olika delar av världen, tyvärr även i Sverige! Pigor som blev med barn födde ofta sin barn i skogen där dödade barnet eller lät det självdö, allt för att slippa skammen! Prästen förde anteckningar och blev hon påkommen ja då återstod inget annat än dödsstraff!

Har husförhören tillfört något gott?

Som ni förstår var prästen byns mäktigaste man, en man med utbildning främst inom i teologi och läsa/skriva! Självklart blev det så att prästen skötte mantalsskrivningar och agerade "jourdomstol"

Han förde upp såväl födselar som dödselar, giftemål! Det var vanligt att prästen skrev och lade till person-

uppgifter! Han var nog med att lägga till orsaken till dödsfallet. Så visst, stort tack för att prästerna gjorde korsförhör! Där ligger forskningen till vårt kulturarv!

Visst utdömde prästen påföljd av uppstudsighet, fylla, stöld och oäkta barn! Samtidigt bokfördes om du varit deltagande i nattvarden! Med andra ord så banade han vägen till en stor källa för framtida släktforskare!

Frågan är väl om denna form kanske är den äldsta och längst bevarade "skolreform" som vi haft i Sverige! Vi kan se att denna reform varade ända från 1596 till 1888! Skulle kunna lägga till ordet nästan, för från 1888 var det skolan som tog över "husförhören" och ute i socknarna bildades föreningar med föredrag och sk läsmöten!

Frikyrkorna andades nyluft och Læstadius och Schartaus var några domedagspredikanter som banade vägen för en ny era i Sveriges religiösa liv! Verksamheten fortsätter än i dag om en i en något lugnare takt!

Vi som gick i skolan på 50-talet och tidigare, kommer säkert i håg hur vi fick traggla och lära oss minst en psalmvers i veckan! Förhör på Lördagen!

Sedan blev det rolig timme!



säger Luther: "Vad säger nu Gud om alla dessa bud?"

Gud säger:

»Ty jag är Herren, din Gud, en Gud som brinner av iver och som låter straffet för fädernas skuld drabba barnen intill tredje och fjärde led när man hatar mig men visar godhet mot tusenden när man älskar mig och håller mina bud.« (5 mos 5:9-10)

Vad betyder det?

Gud hotar att straffa alla som överträder dessa bud. Därför skall vi

frukta hans vrede och inte handla mot dem. Gud lovar dock nåd och allt gott åt alla som håller sådana bud. Därför skall vi alltid älska honom, lita på honom och gärna handla efter hans bud."

Nu kanske du som läsare undrar varför jag tar upp Husförhören och läroboken "Lilla Katekesen"? Min tanke är att försöka visa hur Katolska kyrkan under åren mött kritik och utveckling! Nästa gång katolska kyrkan skulle kritiserats och reformeras genom utbrytning var när *The Liberal Catholic Church*, grundades i England genom en omorganisation av delar av den Gammalkatolska rörelsen i landet. James Ingall Wedgwood (från porslinsfamiljen Wedgwood) vigdes till biskop den 13 februari 1916 av biskop Willoughby, som blivit biskopsvigd av A.H. Matthew, en före detta präst i den Romersk-katolska kyrkan i England som vigts till biskop för den Gammalkatolska kyrkan 1908 i Utrecht. LKK anser sig härigenom ha del av den apostoliska successionen, något som Wedgwood såg som mycket viktigt. Namnet valdes för att särskilja sig från den Gammalkatolska kyrkan, vilken Matthew brutit med redan 1910, och från den Romersk-katolska kyrkan.

Liberala Katolska Kyrkans teologi är baserad på traditionell kristen tro men karaktäriseras av stor öppenhet för den enskilda individens trosfrihet. Liberala Katolska Kyrkan uttrycker i sina grundläggande dokument och i ordningen för sina gudstjänster en trinitarisk gudsuppfattning, den heliga Skrift används i gudstjänsterna och den heliga eukaristin firas som söndagens huvudgudstjänst. Dop enligt Liberala Katolska Kyrkans ordning görs med vatten och i "Faderns, Sonens och den helige Andes namn".

Liberala Katolska Kyrkans liturgi baseras på Romersk-katolska kyrkans gamla liturgi (ofta kallad tridentinsk) i bearbetad form med inslag ur anglikansk tradition. Gudstjänstordningarna uttrycker en huvudsakligen gammalkatolsk syn på sakramenten (dop, konfirmation, bikt med avlösning, nattvard, äktenskap, prästvigning och de sjukas smörjelse). Den Nicaenokonstantinopolitanska trosbekännelsen används under firandet av eukaristin (nattvarden) och den apostoliska

Forts. sid 8



# MYSTERIUM TREMENDUM

## Kommentarer till Den Heliga Eukaristin eller Mässan av Raymond Blanch

### DEN HELIGA TREENIGHETEN

Vi börjar gudstjänsten med Åkallan och slutar med Välsignelsen - i den heliga treenighetens namn.

Det är kristen tro, att Gud är Trefaldig. En del människor tycker detta är förvirrande och onödigt. En del vägrar till och med att erkänna treenighetsbegreppet.

Det kan naturligtvis vara förvirrande och svårt att förstå för dem, som inte känner till teologi och metafysik. Men det är aldrig onödigt. För kristendomen är helt enkelt den Heliga Treenighetens religion. Även om detta inte framgår särskilt tydligt i Gamla Testamentet är dock bevisen klara och entydiga i Nya Testamentet. Och vi skall komma ihåg att kristendomen är en religion byggd på Nya Testamentet.

Kristendomen grundar sig på denna doktrin, det är en av de oföränderliga och ofrånkomliga grundsatserna. Vikten av detta kommer exempelvis till uttryck vid konsekrationen av en biskop. En av de frågor, som ställs till "biskop electus" angående hans tro är följande: "Tror du, efter måttet av ditt förstånd och kraften av ditt sinnelag, på den Heliga Treenigheten - Fader, Son och Helig Ande - från vilken, genom vilken och i vilken alla ting i himlen och på jorden, synliga och osynliga, materiella och andliga existerar?"

Kristus är Son till Gud, som är Fader. Han talar om sig själv som Ett med Fadern. Kristus sände (och sänder) den Helige Ande. Den kristna tron hänvisar till de Tre Personerna och Deras funktioner. Men, som våra trosbekännelser inpräntar i oss, får vi aldrig bortse ifrån det faktum, att de Tre är Ett.

Den kristna kyrkans officiella förkunnelse om Gud återfinns i trosbekännelserna. Denna förkunnelse är, att det finns En Gud (monoteism) och att Gud uppenbarar sig som en Treenighet. En materia, tre "hypostasier" eller personer. De tre personerna är skilda, men ändå är deras Gudom en enda. Materian får inte delas, lika litet som hypostaserna eller personerna får sammanblandas. Bland dessa tre hypostasier "är ingen före eller efter den andre, ingen är större eller mindre än någon annan". "De tre personerna är jämlika och för evigt".

Detta är i korthet den kristna förkunnelsen om Gud. Det är inte som

de okunniga (och de är oräkneliga) ofta tror, att Gud har mänsklig form och mänskliga känslor.

Låt oss upprepa: doktrinen om En Gud i Treenighet och Treenigheten i Enhet är den officiella förkunnelsen om Gud i hela den kristna kyrkan.

Som biskop Pigott, från vilken denna översikt har tagits, påpekar: "Vem skulle vilja ändra ett enda ord i denna verkligen sublimes förkunnelse!" (F W Pigott: "The Parting of the Ways", London, 1927, sid 18).

### KRISTUS

Icke desto mindre är kristendomen en "kult", som gäller speciellt den Andra Personen i den Heliga Treenigheten, där egenskaperna hos sonen är de mest framträdande.

Vad som uppenbarats för oss i kristendomen har kommit fram och upprätthållits genom vår Herre Jesus Kristus, som alltjämt verkar som den Levande Kristus.

Att följa detta är vad vi rätteligen kan kalla att närma oss Gud; ett mångskiftande hjälpmedel vi fått av vår Herre själv. Som det har sagts "religion är det närmaste vi kan komma verkligheten". Och Kristi avsikt är att leda oss till den Stora Verkligheten, Fadern, "så att de alla må bli ett i Oss".

I Kristen teologi har Kristus två naturer - Gud och Människa. Han lever som fullkomlig Gud i himlen och som fullkomlig Människa i en värld i utveckling.

Liberala Katolska Kyrkan finner sin huvudsakliga inspiration genom en sann tro på den Levande Kristus och tror, att en Kyrkas vitalitet vinner på att dess medlemmar inte endast tänker på den Kristus, som levde för 2 000 år sedan utan arbetar för att tjäna som redskap för den eviga Kristus, som alltid lever som en mäktig andlig Närvaro i världen, som leder och upprätthåller sitt folk. "Se jag är med er alla dagar intill världens ände", som det står i förtalet till vår liturgi.

Vi tänker på Honom som en Person, som lever idag likaväl som en gång i Palestina och nu ännu mer än då. Han, en människa som vi, men gränslöst mycket större och på samma gång inkarnationen av den Andra Personen i Treenigheten.

Honom kan man nå både genom Hans Kyrka och utanför den. Varje människa är i sitt innersta en intim och fundamental del av Kristus i Hans Gudomlighet och varje människa som människa, kan komma i nära personlig kontakt med Kristus som Människa.

Därför har Han instiftat dessa hans Kyrkas sakrament; för det är Hans Kyrka innan den tillhör någon världslig makt. Vi kan säga, att sakramenten och Nåden är Hans - dogmerna och trossatserna är ofta gjorda av människan och svåra att förstå. Men Nådens och Välsignelsens verkan är en obestridd erfarenhet.

### GUDSTJÄNSTENS BÖRJAN

Så börjar vi då gudstjänsten med en Åkallan "I Faderns och Sonens och den Helige Andes namn..." En antydan om vad vi skall göra, nämligen Guds arbete. Liturgi betyder "allmänt arbete", allmänt arbete med "energi".

Vi skall göra arbetet i Hans namn, vilket är detsamma som i hans Kraft. Och vi skall komma ihåg att arbete för Gud är "Guds glädje", och det bör och kan vara vår glädje också.

"Låt oss nu lägga grunden till vårt tempel". Efter Åkallan, reningen och bönen till mässans ängel vänder sig prästen till församlingen och säger dessa ord.

Det är inget vagt eller enbart poetiskt i detta. Vi skall göra vissa saker och det med hjälp av änglarna. Det är ingen osäkerhet eller bara allmän hoppfullhet. Tvärtom gäller det en alldeles speciell aktivitet. För vi är samlade i första hand för detta.

De intentioner, som kommer till uttryck i den inledande bönen är att vi skall bygga ett andligt tempel, genom vilket Guds styrka och välsignelse kan gjutas ut över Hans folk - inte ett tempel som byggs med händer. något senare i mässan säger prästen "Vi har nu byggt ett tempel..."

Detta tempel har vi byggt med våra tankar och känslor med ord, sång och musik, som vi använder som materia för vårt andliga tempelbygge. Hjälpen får vi av änglarna, som vi rätteligen antar intensifierar och fullföljer vår strävan.

Det är orimligt att tro och acceptera detta. Det är inte orimligt att tro på

*Forts. sid 6*

## Mysterium Tremendum

### Forts från sid 5

änglar som våra hjälpare. Det är en del i den kristna tron. Änglar hör till idag lika väl som för 2 000 år sedan.

"Religion" är att "åter binda" vid Gud. Och änglarna som är hans sändebud måste helt säkert vara upptagna med sådana aktiviteter.

Vi ber om en speciell ängel och tror, att den kommer och är närvarande hos oss. Vi samarbetar med änglarna, även om vi inte kan se dem. Det är mycket rimligare under sådana omständigheter att tro, att de är närvarande än att tro, att de inte är det. Vi tror på religiösa ceremonier och änglarna är en viktig del i dem. Efter vad vi vet, tog de en aktiv del i stiftandet av den kristna kyrkan.

Där har vi alltså denna fasta tro: på treenigheten, som vi tidigare konstaterat, på de osynliga världarna och på änglarnas värld - och att människan är en skapelse på den något lite lägre nivå än änglarna.

### KORALEN

Vi sjunger sedan den inledande koralen: "Kristus är vår grundval..." Här ger vi återigen uttryck för en stark övertygelse, som vi hämtat från aposteln Paulus som så mycket annat. Eftersom detta är fundamentalt, är det mycket viktigt, att vi verkligen förstår dess djupare mening.

Varje uttryck och sentens i liturgin är koncentrerad, ibland ytterst koncentrerad. Men vi går så lätt förbi, därför att vi är så vana vid orden, att vi inte tänker på dem och deras djupare betydelse. Om vi redan i förväg har några av dem i minnet, kommer dock orden genast att få en helt annan betydelse för oss. Och denna djupare betydelse är det allra viktigaste. Ty sanningen är, att vårt förstånd är mycket ytligt - vi lever i ett intellektuellt grundvatten (eller på stranden, som Isaac Newton sade) och är omedvetna om att djupen existera. Den djupa andliga Sanningen skall föra oss dit, om vi vill och förmår fatta något av den.

Låt oss här stanna inför några betydelsefulla Sanningar. Först att Kristus var kristendomens grundare, stiftare av en ny religion, ett nytt och ännu mer underbart budskap med förklaring till de eviga sanningarna, som alltid funnits, vilket flera tidigare kyrkofäder vittnat om.

För det andra kanske inte så uppenbart men ännu viktigare för individen - "Kristus i Dig, härlighetens hopp", enligt Paulus. Det är ett uttryck för mystisk kristendom. Den inneboende

Kristus, själens grundval, anden i varje människa - i sanning grundvalen för människans liv och tillvaro, ty utan den skulle hon inte existera. Hon måste finna den inom sig själv, om hon skall kunna slå in på den högsta vägen som leder till det Eviga Livet.

För det tredje, Kristus är vår grundval i den heliga Mässan - genom transubstantiationen, där bröd och vin blir Kristi lekamen och blod. Detta känner vi till, eftersom det är den centrala delen i Mässan.

Och för det fjärde, universums andliga natur. Detta är en mycket viktig idé. Vi är vana vid att tänka på den fysiska världen som den enda säkra världen, vi anser, att den utgör en grundval och stöttepelare för en eventuell högre omgivande andlig värld. Men så är det inte. Det är tvärtom och det är viktigt att förstå detta. Vi kan belysa det med ett exempel från vårt eget liv.

Tanke och känsla kommer först och som ett resultat följer handling. Vi kan föreställa oss att leva ett liv i bara tanke och känsla men aldrig ett fysiskt liv utan tanke och känsla. Så när det gäller oss själva är tanke och känsla immateriella och alltså grundvalen för vårt vanliga liv. Och i de ting i oss, som verkar så fundamentala är, om vi går tillbaka tillräckligt långt eller tillräckligt högt, uttryck för något annat. För vi upplever bara den yttersta delen; detta andra är Vilja, Visdom, Kärlek och Handling, vilka är medvetandets krafter. Vad medvetande i grunden är, vet vi inte; men en sak är säker, att vad det än är, i vilken form det än kommer, så är det Guds Medvetande, det enda Medvetandet.

Vi bör alltså tänka på medvetandet som grundat på och härledande sin fortsatta tillvaro till Guds existens. Och i denna fundamentala mening "är Kristus vår grundval"; Kristus är den andra personen i Treenigheten, det Medvetande i vilket vi verkligen "lever och rör oss och har vår tillvaro" i ännu högre grad än vi kan förstå.

"Vi är icke mer främlingar och gäster utan har medborgarskap med de heliga och är av Guds husfolk."

Under den första delen av gudstjänsten bygger vi det andliga tempel, genom vilket Hans styrka och välsignelse kan gjas ut över hans församling, som vi säger i reningsakten. Den första delen i allt byggande efter att planerna upprättats, är att lägga grunden - basen, golvet som allt annat skall vila på och resa sig från.

Vi kommer till kyrkan från den yttre världen och våra världsliga sysselsättningar och intressen. Dessa är

naturligtvis också en nödvändig del i vår utveckling, ty det är här vi får våra erfarenheter och utvecklar egenskaper, känslor och kunnande. Vi arbetar i världen, ty "arbete är människans lott". Men vi kommer till kyrkan för att utföra ett andligt arbete, som är både möda och vederkvickelse.

Och när vi kommer in i kyrkan måste vi så snabbt som möjligt komma i rätt sinnestillstånd - för en stund glömma världen utanför och koncentrera oss på det arbete vi skall utföra. Vi måste komma med våra bästa tankar, känslor, förstånd och attityder och inte bara vara passiva deltagare. Vi måste i ordets rätta mening vara "Guds medarbetare".

Denna koral med sina inspirerande tankar skall hjälpa och stimulera oss att göra detta och att genom våra tankar och känslor lämna material till den grundval, som skall byggas. Vår tanke, bön, känsla och musiken skall hjälpa till med detta.

### "VI ÄR NU ICKE MER FRÄMLINGAR OCH GÄSTER..."

Vi kan tolka detta på åtminstone två sätt. För det första har vår andliga utveckling nått ett sådant stadium, att vi inte längre är i första hand upptagna av världsliga ting utan med religiösa och andliga ting. Vi har börjat se "på ett andligt sätt". Vi är icke längre främlingar inför dessa högre ting: vi har lärt känna dem och de är en del av vårt dagliga liv, inte bara på söndagarna. Men söndagarna ger oss den stimulans vi behöver för att kunna leva hela veckan förankrade i de eviga ting.

Denna tolkning leder fram till den nästa. Vi kommer närmare Guds speciella arbete, religionen, medvetna om att allt gott arbete är ett arbete för Gud. Vi kan på ett meningsfullt sätt aktivt ta del i detta arbete för Gud, som vi rätt kan uppskatta som en fantastisk möjlighet. Därför kan vi känna oss som "Guds husfolk", ty detta slags liv och arbete var och är de heligas liv och arbete. När människan nått tillräckligt långt, öppnar sig denna möjlighet för henne på ett eller annat sätt. Och det gäller för henne att utnyttja den. Då kan hon aktivt hjälpa världen på ett andligt sätt, vilket är viktigt (men tyvärr alltför ofta förbisett), ty allt annat bygger på det. Och det borde vara det mest naturliga och glädjande i världen för henne att göra. När hon uppnått detta stadium. Vi vill med säkerhet påstå, att det ges inget bättre tillfälle än att delta i tacksägelsen till Gud i den heliga Mässan.

*Forts. i nästa nummer*

# FN:s konvention om barnets rättigheter



Hur mycket känner vi föräldrar, mor- och farföräldrar, vänner och medmänniskor till om Barnkonventionen. Inte särskilt mycket fast jag borde tänker de flesta, så också jag innan jag fick läsa A-uppsatsen av Ellen Rastin klass 9b, Apalbyskolan Västerås. Här kan du läsa fortsättningen av sammandraget från Communio nr 1. +S-B

## Artikel 6

”1. Konventionsstaterna erkänner att varje barn har en inneboende rätt till livet.

2. Konventionsstaterna skall till det yttersta av sin förmåga säkerställa barnets överlevnad och utveckling.” (Barnkonventionen UNICEF sida 15)

Artikel 6 handlar om att barnet har rätt till liv och utveckling.

Rätt till liv betyder att länderna ska se till att barn inte blir dödade.

Det kan vara både att barn inte blir dödade i krig och att barn får vård och mediciner när de är sjuka så att de inte dör av sjukdomar.

Rätt till utveckling betyder att länderna ska göra vad de kan för att ge barn en bra barndom.

Barn behöver många saker för att utvecklas bra. Det kan vara trygghet, kärlek, mat, sjukvård, ett hem, möjlighet att leka och att gå i skolan.” (bris.se lättläst om barnets rättigheter).

FN-kommittén för barnets rättigheter har i sitt arbete lagt stor vikt vid barns tidiga utveckling, inklusive rätten till lek.

## Artikel 12

”Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.” (Barnkonventionen UNICEF sida 18)

”Artikel 12 handlar om att barnet har rätt att säga hur det vill ha det. Vuxna ska lyssna på barn. Myndigheter och domstolar ska fråga barnet vad det tycker och lyssna på barnet när de bestämmer saker som gäller barnet. Det kan vara om barnets föräldrar ska skiljas och de inte är överens om var barnet ska bo.

Då ska domstolen fråga både mamman,

pappan och barnet hur de vill ha det. Det kan också vara att lärarna i skolan frågar barnen vad de tycker innan de bestämmer saker.

Politiker i en kommun ska fråga barn vad de tycker innan politikerna bestämmer hur kommunen ska använda sina pengar.”( bris.se lättläst om barnets rättigheter)

Alla frågor som rör honom/henne har barnet möjlighet att uttrycka sina åsikter i. Ju äldre och mognare barnet blir desto större hänsyn tar man till vad barnet själv vill, tycker och önskar i beslut som rör honom/henne. Rätten att komma till tals innebär samtidigt att man har rätt att slippa uttrycka sina åsikter, man kan själv välja om man vill säga vad man tycker eller inte.

## Tilläggsprotokoll till barnkonventionen

Förutom barnkonventionens 54 artiklar så har några protokoll lagts till i konventionen. FN:s generalförsamling antog den 25 maj 2000 två tilläggsprotokoll till FN:s konvention om barnets rättigheter. Det första handlar om barn i väpnade konflikter och det andra om återgårdar mot handel med barn, barnpornografi och barnprostitution. Sverige ratificerade det första tilläggsprotokollet 2003 och det andra 2007. Ett tilläggsprotokoll om en internationell klagomekanism för barn, vilket är det tredje tilläggsprotokollet, antogs av FN:s generalförsamling 2011 och protokollet trädde i kraft den 14 april 2014.

Om ett barn och dess ombud känner att deras rättigheter enligt barnkonventionen kränks är det nu möjligt för dem att framföra ett individuellt klagomål till FN:s barnrättskommitté i Genève. Varje stat ska enligt barnkonventionen göra det genomförbart för ett barn att kunna vända sig till en högre domstol och få sin sak prövad när rättigheterna kränks. Men oftast saknas det sådana nationella höga domstolar eller så är det inte tillgängliga för barn. I och med att detta

protokoll nu finns så är det till FN:s barnrättskommitté barn och deras ombud vänder sig när alla nationella rättsmedel är slut. Detta protokoll har Sverige ännu inte signerat eller ratificerat.

## Kritik mot Sverige

I Sverige har barn det generellt bra utifrån barnkonventionen och vi har en barnminister och en barnombudsman men trots det så har inte Sverige lyckats tillgodose barnets rättigheter fullt ut. 2009 granskade FN:s barnrättskommitté Sverige arbete med att förverkliga barnkonventionen. Det var den senaste granskningen för Sverige. En granskning från kommittén sker vart femte år för alla stater som skrivit på konventionen. Sverige fick bland annat kritik för att svenska barn fortfarande har för lite kunskap om sina rättigheter och att det finns för stora brister i möjligheterna till påverkan. Kommittén anser dessutom att gömda flyktingbarn diskrimineras när de inte får gå i skolan. Att barnkonventionen inte gäller som svensk lag är också en del av kritiken från kommittén. Eftersom konventionen inte har status av svensk lag så kan myndigheter och domstolar avfärda den. Detta har setts få konsekvenser för beslut som rör barn.

Här nedan följer några exempel på områden där Barnrättskommittén anser att Sverige behöver bättra sig för att leva upp till barnkonventionens bestämmelser:

- Att barnkonventionen får ställning som svensk lag.
- Att alla barn i Sverige måste skyddas mot diskriminering.
- Att gömda barn och papperslösa barn får rätt till utbildning.
- Att papperslösa barn får rätt till sjukvård.
- Att barnets bästa verkligen utreds och bedöms i asylprocessen.
- Att barnkonventionen skrivs in i läroplanen.

*Forts. sid 3*

# LIBERALA KATOLSKA KYRKAN

Biskopsämbetet: Regionalbiskop Sten-Bertil Jakobson, Solrosgatan 16, 722 45 Västerås,  
tel 021-33 34 70, mob 070-536 65 37, e-post [regionary@lkk.se](mailto:regionary@lkk.se)  
Biskop Evert Sundien, Hagagatan 37, 113 47 Stockholm, tel 08-33 20 06, mob 070-660 42 69,  
e-post [biskop.evert@lkk.se](mailto:biskop.evert@lkk.se)

## STOCKHOLM

S:t Mikael och Alla Änglars Församling.  
S:t Mikael Domkyrka, Flottbrovägen  
5, St Essingen, 112 64 Stockholm, tel  
08-6562665. e-post: [skt.mikael@lkk.se](mailto:skt.mikael@lkk.se).  
Plusgiro 5 58 95-7.  
Ansvarig församlingspräst:  
Krister Fast, Filipstadsbacken 60, 723  
43 Farsta, 08-724 83 28

## GÖTEBORG

Se Stockholm

## NORRKÖPING

Se Stockholm

## VÄSTERÅS

Maria församling.  
Ansvarig församlingspräst biskop Sten-  
Bertil Jakobson, Solrosgatan 16, 722 45  
Västerås, tel 021-33 34 70.  
Bankgiro 5604-2500

## AVESTA

S:t Staffans Kyrkogrupp.  
Se Stockholm

## UPPSALA-SALA

Maria församling.  
Ansvarig församlingspräst Jonas  
Anundi, 08-724 94 11.

## SKÅNE

S:t Rafaels Kyrkogrupp.  
Se Stockholm

## OTTERBÄCKEN

S:t Rafaels kyrkogrupp  
c/o Carina Carlström, Amnevägen 34,  
547 72 Otterbäcken, tel 0551-224 80

## SAMFUNDET LIBERALA KATOLSKA KYRKAN I SVERIGE

Ordf. Sten-Bertil Jakobson, Solrosgatan  
16, 722 45 Västerås, 021-33 34 70.

## LKK INTERNATIONELLT

The Liberal Catholic Church  
27 Old Gloucester St  
London WC1N 3XX  
United Kingdom  
e-mail: [LCC@kingsgarden.org](mailto:LCC@kingsgarden.org)

Presiding bishop James A. Zinzow  
Hemsida: <http://kingsgarden.org/LCC>

Information om kyrkan och  
församlingarnas verksamhet kan du få  
på Internet: [www.lkk.se](http://www.lkk.se)

Communio är organ för den svenska  
grenen av Liberala Katolska Kyrkan  
och utkommer med fyra nummer per  
år. Prenumeration sker enklast  
genom att sätta in 100 kronor på  
postgiro 88 82 44-1, COMMUNIO.

Ansvarig utgivare:  
Sten-Bertil Jakobson, tel 021-33 34 70.

Redaktion:  
Krister Fast tel 08-724 83 28  
Rose-Marie Johansson tel 018-55 01 91  
Carina Carlström 0551-22 480

Redaktion och expedition:  
Solrosgatan 16, 722 45 Västerås.  
E-post: [communio@lkk.se](mailto:communio@lkk.se)

Tryck: JUSTNU-tryck, Västerås.  
ISSN 0345-2018.

*Tankefrihet och rätt att ge uttryck för  
den är en fundamental princip i  
LKK. Kyrkan själv är inte ansvarig  
för gjorda påståenden eller uttryckta  
uppfattningar i denna tidning, bara  
när de är betecknade "officiellt".*

**Sista manusdag för nr 3-2015 är  
den 10 oktober 2015.**

## Aktuell LKK-litteratur

|   |            |
|---|------------|
| Liturgi 3:e upplagan.....   | 135 kronor |
| Psalmbok.....   | 55 kronor  |
| LKK:s egna särpsalmer samt liturgiska psalmer och gradualer som ingår i kyrkans liturgi |            |
| Principförklaring och kort lärosammanfattning.....                                      | 20 kronor  |
| 99 frågor och svar om Liberala Katolska Kyrkan .....                                    | 50 kronor  |
| Kristen Gnosis.....   | 160 kronor |

All försäljning sker mot förskotts betalning till COMMUNIO pg 88 82 44-1  
portofritt! Upplysningar genom Rose-Marie Johansson, Täljstenvägen  
11G, 75240 Uppsala, tel.018-550191

## Husförhör

*Forts från sid 4*

trosbekännelsen används vid dop även  
om detta bruk inte är obligatoriskt.  
LKK värdesätter eukaristisk välsignelse  
samt vördande av Jungfru Maria och  
helgonen.

I nästa nummer ska jag försöka mig på  
att förklara varför LKK är en kyrka i  
tiden! Med de gamla historiska  
förklaringarna till dagens  
materialistiska köpa-lyckan-fundament  
som bara ger oro och nedstämdhet!

*Ulf Johansson*

## Har Du förnyat din prenumeration på Communio?

Tidningen kommer ut med 4 nr per år.

Prenumerera gör du lättast genom att sätta in prenumerationsavgiften 100:- på plusgiro 88 82 44-1.  
Läsare bosatta utanför Sverige kan endast erhålla Communio via e-post - gratis. Pren. på [communio@lkk.se](mailto:communio@lkk.se)  
För medlemmar i nedanstående församlingar ingår Communio i medlemsavgiften:  
S:Mikaels församling Maria församling i Västerås